

EVEN ERUIT

MET OF ZONDER JE GEZIN

JENNIFER JOEDO
(36) ZEILDE MET MAN
EN BABYDOCHTER
TWEDE WEKEN ROND
CORFU. EN HAD
DE VAKANTIE VAN
HAAR LEVEN.

tekst NIENKE BLOKHUIS fotografie JENNIFER JOEDO, ISTOCK



MET DE HAREN • IN DE wind

“Toen ik vorig jaar met m’n zwangere buik een zeilvakantie bij Corfu begeleidde, dacht iedereen dat dit mijn laatste keer zou zijn. Want zeilen met een kind, dat was blijkbaar geen optie. Dat zette me aan het denken: zou dat echt zo moeilijk of onverantwoord zijn? Uiteraard was er maar één manier om dat uit te zoeken. Afgelopen mei ging ik opnieuw naar Corfu, maar nu met man Don en onze dochter Skye van tien maanden. Het was geweldig, en het leukste was: ons kind genoot. Daar zat ze in haar kinderstoel op het dek. Haartjes in de wind, een vingertje dat overal naar wees, zwaaiend naar andere boten. Heel trots voelde ik me dan. Zo van: we doen het hartstikke goed.

Het fijne van een zeilvakantie is dat je alles loslaat zodra je op de boot stapt. Je bent echt met elkaar; er is geen tv en je hebt wel wat leukers te doen dan op je telefoon kijken. Bovendien heeft water iets rustgevends, het geeft je het idee dat je heel ver weg bent. Ons motto werd vanzelf: wat vandaag niet kan, komt morgen wel.

In ons eigen tempo zigzagden we vanaf Gouvia Marina richting het zuiden, langs het eilandje Paxos met haar mooie grotten en olijfbomen, en deden we bijna iedere dag een andere haven aan. >

Soms bleven we ergens omdat het toch iets te hard waaide, of gewoon, omdat we het naar ons zin hadden. Dat kon een klein Grieks vissersdorpje zijn zoals Sayiadha, waar de verse vis zo voor je werd uitgestald zodat je zelf kon kiezen wat je die avond wilde eten. Of we kozen voor een levendige plaats als Mourtos Sivota, waar we 's avonds over de boulevard wandelden of neerploften op het terras van één van de vele restaurantjes. Ook ontmoetten we in de haven altijd het koppel waar we mee zeilden: we voeren namelijk in een flottielje, wat inhoudt dat je met zijn allen onder begeleiding van een *lead boat* vaart en je hulp krijgt bij het aanmeren. Heel handig en erg gezellig omdat je 's avonds met de babyfoons op tafel samen een borrel kan drinken, of even met z'n tweeën weg kan terwijl het andere stel op de kinderen past.

's Ochtends besloten we welk baaitje we die dag aan zouden doen. Daar gooiden we het anker uit en sprongen we zo vanaf de boot het water in; dochter Skye dobberde om ons heen in zo'n grote gele zwemband. Soms gingen we er aan land, bijvoorbeeld bij de Barbecue Bay vlakbij de plaats Igoumenitsa. Daar is op het strand weinig meer dan een barbecue, wat ligstoelen en een prachtige zonsondergang. Heerlijk, gewoon met je voeten in het zand en verder helemaal niets moeten. Daarna weer verder, naar de volgende haven. Skye legde ik meestal op bed als we weer verder trokken. Zodra de motor startte en ze het gedein van de boot voelde, was ze vertrokken en haar ogen gingen pas open als we weer aanmeerden.

Uiteindelijk zaten we zodoende nog best vaak ontspannen met zijn tweetjes in de kuip. Dan zeilden we samen, net als vroeger, of we dronken 's avonds wat als onze dochter sliep. Op dat soort momenten constateerden we dat het allemaal reuze meeviel – reizen met een kind. Je hebt je huisje immers bij je; Skye hield gewoon haar ritme aan en sliep zelfs beter dan thuis.

Saai was het ook nooit; je maakt op een zeilboot toch al snel meer mee dan in een gewoon appartement. Dan moet je met een baby toch af en toe even terug naar je huis voor een dutje, en dan maar wachten tot ze weer wakker wordt. Op een boot begin je als je wilt iedere dag in een ander haventje. Zelfs als je slechts een klein stukje verder vaart, is het uitzicht op die prachtige, turquoise Ionische Zee weer helemaal anders. Zo verveel je je natuurlijk nooit.”



Op weg naar een nieuwe baai, terwijl dochter Skye slaapt als een roos.



Wat vandaag niet kan, komt morgen wel

Voordeel van varen in een flottielje: je kunt af en toe op elkaars kinderen passen.

Niets mooier dan de kleuren van de Ionische Zee.



EVEN ERUIT

MET OF ZONDER JE GEZIN



zien

EEN SCHATTIG EILANDJE
Anti-Paxos is een eilandje van vijf vierkante kilometer ten zuiden van Paxos waar slechts honderdtwintig mensen wonen. Je vindt er de mooiste stranden met wit zand en kraakhelder azuurblauw water. Gooi hier je anker uit om heerlijk te zwemmen of te snorkelen. Op het eiland zelf vind je druivenboomgaarden en een lief haventje.

HET LIEVELINGSPALEIS VAN SISSI
Vanuit de haven van Benitses maak je een wandeling naar het wereldberoemde paleis waar keizerin Elisabeth van Oostenrijk in 1888 een zomerslot liet bouwen. Het paleis ligt bijna op de top van een heuvel en je kunt kilometers ver kijken over de omringende heuvels en valleien, de zee en Corfu stad.

ACHILLION-CORFU.GR

doen

BARBECUEËN
Echte aanrader: Barbecue Bay vlakbij de plaats Igoumenitsa, een havenstad in het noordwesten van Griekenland. Je loopt zo vanaf de boot het strand op waar je wordt verwelkomd met een souvlaki en een ouzo. Niets is heerlijker dan met je voeten in het zand barbecueën en de dag afsluiten met een kampvuur.

WANDELEN NAAR OUD SAYIADHA
Maak een mooie wandeltocht naar het verlaten dorpje Sayiadha. Het ligt op het vasteland tegen de Albanese grens aan. Het uitzicht vanaf hier is ook zeker de moeite waard, net als de muurschilderingen in het kerkje.

DOLFIJNEN SPOTTEN
Het rustige water van de Ionische Zee is ideaal om dolfijnen te spotten. Houd ogen en oren goed open en zorg dat je een verrekijker bij de hand hebt. Met een beetje geluk zie je ook nog een zeeschildpad.

eten

VERSE VISJES
Bij restaurant Alekos in het pittoreske vissersplaatsje Sayiadha kun je zelf aanwijzen wat je wilt eten, bijvoorbeeld vers gebakken calamari of garnalen van de grill. De eigenaar is erg vriendelijk en spreekt goed Duits.

OP HET STRAND
In Petriti, een lief vissersdorpje aan de zuidoostkust van Corfu, vind je Panorama. Een kindvriendelijk eettentje met heerlijke en traditionele gerechten als giouvetsi en stifado. Het is een echt familie-restaurant dat wordt omringd door een bloementuin met hangmatten en een eigen strandje heeft.

PANORAMACORFU.GR

slapen

Als je zeilt, is je boot je huis. Dit zijn de mooiste plekjes om wakker te worden.

DE BAAI VAN MONGONISSI
Ten zuiden van het mooie eiland Paxos ligt Mongonissi, een beschutte baai met een strandje waar de kinderen kunnen spelen. Er liggen strandbedden en parasols en je kunt er ook een kano huren. Erg gezellig: 's avonds wordt er Grieks gedanst.

BIJ HET AQUAPARK
In Mourtos Sivota lig je aan de steiger van het Aquapark. Een zoetwaterbad met glijbanen, een kinderbadje met glijbaan en een klein speeltuintje aan het strand. Vanaf het park heb je een prachtig uitzicht over de baai.

IN HET HAVENTJE VAN KERKYRA
Ook wel Corfu stad genoemd. Hier kun je in de haven liggen bij het Oude Fort, een bezienswaardigheid waar je doorheen loopt als je de stad ingaat.