

door Don Engelbracht en Jennifer Joedo

ARRIVED AT CAMPUS CHALLENGE !!

Na zes zware reisdagen vanuit Kathmandu zijn we dan eindelijk aangekomen bij het project in Vizianagaram.

Zo was het wegdek weer eens drama, vond de politie het nodig ons te escorteren vanwege actieve Maoïsten, werd het steeds warmer naarmate we zuidelijker reden, stonden we in een mega-file op de brug

verblijven in een kantoortje waar twee bedden in werden geschoven. Het kantoortje had ook een eigen badkamer. Dus voorlopig wel even prima.

Een paar dagen later zagen we Anne Legeland, directrice van Stichting Friends Indeed. We hadden onze komst op elkaar afgestemd, zodat zij ons een beetje wegwijs kon maken hier.

mogen we met Anne mee naar haar afspraken. Kortom, we zijn druk bezig met netwerken. De komende 2 maanden zullen we een campagne starten om de inrichting en decoratie van de hele campus gedoneerd te krijgen. Zo hebben we binnenkort een pressmeeting en zullen we bedrijven benaderen om tweedehands spullen op de kop te tikken. Nu schijnt het nog niet zo heel makkelijk in India te zijn, aangezien de Indiërs er vanuit gaan dat hun spullen levenslang meegaan. Maar we zullen zien hoe ver we komen. Alles is mooi meegenomen.

Ook zijn we al een aantal autozaken langs gegaan om te kijken welke auto het meest geschikt is voor de ambulante zorg. Aangezien wij het geld hiervoor hebben binnengehaald zijn wij de uiteindelijke beslissers. Het vinden van een geschikte auto blijkt nog vrij lastig te zijn, aangezien de keuze niet erg groot is hier. Bovendien wordt er hier weinig in 4x4's gereden. Ondertussen zullen we ook het een en ander moeten uitzoeken hoe het zit met de verschepping. Het idee is om



vergezellen. Kortom het is dan gedaan met de rust. Bovendien lozen de fabrieken van alles in het water een eindje verderop en hetzelfde zal gelden voor de mensen uit de vissersdorpen, dus wij blijven wel heerlijk op het strand.

Maar we gaan ons eerst focussen op onze campagne en zijn momenteel druk aan het werk op kantoor met brochures en presentaties maken, etc. We zijn heel benieuwd hoe dat gaat hier in India...



de LaRo van Chennai naar Singapore te verscheppen. De eerste contacten zijn inmiddels gelegd, maar we moeten even kijken naar de mogelijkheden en de kosten. Anders zullen we moeten uitwijken naar Maleisië of Thailand.

Vizag ligt aan de oostkust van India en dus aan zee. Mensen vragen zich af hoe het strand hier is. Nou, het is helaas niet zo dat je lekker in je bikini ongestoord op het strand kan liggen en een verfrissende duik kan nemen in de zee. Zeker na een uurtje of 16:00 's middags of op hun vrije zondag zullen vele Indiërs je



KONINGINNEDAG

De Koningin en haar familie is op 30 april te gast in Apeldoorn op uitnodiging van de burgemeester van de stad, G.J. de Graaf. BVN zendt van 9.45 tot 13.15 uur (Nederlandse tijd) een live verslag uit van dit bezoek. 'Koninginnedag' (NOS) wordt donderdag 30 april uitgezonden op BVN.

KONINGINNEDAGRECEPTIE TE SYDNEY OP DONDERDAG 30 APRIL 2009

Ter gelegenheid van de officiële verjaardag van Hare Majesteit Koningin Beatrix zullen de Consul-Generaal der Nederlanden te Sydney, Margarita Bot en haar partner Edmond Ruitenbergh een receptie geven op :

Datum : donderdag, 30 april 2009

Tijd : 18.00 – 21.30 uur

Lokatie : Sydney Masonic Centre, 279 Castlereagh Street (hoek Goulburn Street), Sydney.

Nederlanders en oud-Nederlanders, die deze ontvangst willen bijwonen, worden verzocht zich schriftelijk te melden bij het Consulaat-Generaal, PO Box 261, Bondi Junction, NSW 1355, fax: 9387-3962, email: syd-pcz@minbuza.nl. Kinderen kunnen helaas niet worden toegelaten.

Sluitingsdatum aanmeldingen : 28 april 2009.

Entree : \$ 10 per persoon (te betalen bij de toegangscontrole in de lobby op de avond zelf).

Iedere gast ontvangt twee drankbonnetjes. Aanvullende drankjes zijn voor eigen rekening.

KLM biedt dit jaar ter verloting onder de aanwezige gasten een economy retourticket naar Nederland aan.

Tevens zal KLM hun initiatief over de 'Dutch Spirit Award' onthullen.

De Rembrandt Club zorgt er weer voor dat er Nederlands snoepgoed tijdens de avond kan worden gekocht.

De avond zal muzikaal worden opgeluisterd door 'The Masters'. Wanneer het maximale gastenaantal is bereikt, kunnen géén additionele aanmeldingen meer worden aangenomen. Meldt u zich dus tijdig aan!

Om organisatorische en veiligheidsredenen is toegang alleen mogelijk indien u zich schriftelijk bij het Consulaat-Generaal heeft opgegeven. De toegang tot de zaal gaat om 20.00 uur dicht.

Een vriendelijk verzoek : als u na opgave toch opeens niet kunt komen, laat u het dan even weten? Zodoende kunnen anderen, die op de wachtlijst staan, de receptie bijwonen.

Bereikbaarheid lokatie:

- Museum Station : 2 min. loopafstand
 - Central Station : 10 min. loopafstand
 - Parkeergelegenheid: Wilson Parking, ingang: Goulburn Street (hoek Elizabeth Str.)
- speciaal avondtarief vanaf 18.00 uur



bij Patna -waar bleek dat we de afslag gemist hadden-, sliepen we wederom bij een (zeer luidruchtig) benzinstation. Maar... we hebben het gehaald!

Gelukkig was de campus makkelijk te vinden. Helaas is de Campus nog niet klaar. Over een maandje worden de eerste kinderhuizen opgeleverd en kunnen we, zoals gepland, aan de slag met inrichten. Ook de gastenverblijven zijn nog niet af, maar we konden tijdelijk

Omdat we nog niet veel op de Campus zelf konden betekenen zijn we verhuisd naar de grote stad Vizag (afkorting van Visakhapatnam) wat 50 km zuidelijker ligt. Hiervoor blijven we in een 1-kamerappartementje met badkamer bovenop een appartementencomplex van 6 hoog met een supergroot terras en uitzicht op zee! Helemaal geweldig dus!

Hier zitten we de komende tijd dus nog even en ondertussen wonen we vele meetings bij en